

ALP ER TUNGA



TRABZON AKÇAABAT GÜZEL SANATLAR LİSESİ

DESTEK VEREN ÖĞRETMENLER

Nurgül FERAHOĞLU

Necati Seydi FERAHOĞLU

Ümit UZUNER

ÖĞRENCİNİN ADI

Yiğit BAŞKIR

İran Padişahı
"Minûşer'in ölümü
haber alan Turan

Padişahı Peşeng, İran
aleyhine. Savaş açmak
için Türk ulularını
Topladı: "İranlıların
bize yaptıklarını biliyorusu
muz. Türkün öç alma zamanı
gelmiştir." dedi. Oğlu Alp
Er Tonga'nın içinde öç
dügularıyla Kaynadı.

Babasına: "Ben aslanları
çarşıya bilecek biriyim
İranlılardan öç almalı
ım." dedi. Boyu servi
gibi, göğsü ve kolları
aslan gibi idi, Fil kadar
güçlü idi, Dili yırtıcı
kılıç gibi idi.





Savaş hazırlıkları g apılmaya bařlanmıřtı bile. Askerler Atlarını ve kendilerini, iyi bir řekilde hazırlarken. Bazıları Biraz gerginler kuřkuluydular, ama her niyâhetinde kendilerini bug nlere hazırladıkları iřin artık cesurca  lmeyi kabullendiler.

Savaş hazırlıkları yapılırken Türk padişahının öteki oğlu "Alp-
arız" saraya gelip babasına: "Baba! sen türklerin en büyüğsün.
Minûcer öldü ama iran ordusunun büyük kahramanları var.
isyan etme gelim. Edersek ülkemiz yıkılıp gider" dedi.
Pezeng, oğluna şöyle cevap verdi: "Alp Er Tonga avda ar-
lan, Savaşta savaş filidir. Bahadır bir timsahtır. Atalarının öcünü
almalıdır. Sen onunla birlik ol. Ovalarda otlar yeşerince ordu-
nuzu "Amal"a yürütün. İran'ı atlarınıza eğnetin. Sulacı kana boyayın!"



Baharda Türk ordusu Alp Er Tonga'nın buyruğunda İran üzerine yürüdü. Dehistan'a geldi. İki ordu karşılaştı. Türk kahramanlarından Barman, İranlılarla doğru ilerleyip ediledi. İran kumandanı ordusuna baktı. Gençlerden kimse kıyısamadı. Yalnız kumandanın kardeşi ona dedi ki: "Barman genç, aslan yürekli bir atlıdır."



Uzun zaman sonra kaleye gelmişlerdi kaleye saldırmadan önce Alp Er Tonga: "Kan dökmeden zafer kazanılmaz!!, Saldırın!!" diyip bütün askerler kaleye doğru saldırmaya başlarlar. Kapıya dayanıp kırarken, askerler bir yandan şaşırıp, bir yandan ne olduğunu anlamaya çalışırken. Alp Er Tonga'nın askerleri savaşıp işgal ediyor.



Boşu güneşe kadar uzanmıştır. Sen yaşlısın. Kan, ak saçlarını kızartırsa yiğitlerimiz ürker!. Fakat Kubâd dinlemedi: "insan av, ölümün avıdır" diyerek savaşa çıktı. Barman ona: "Başını bana veriyorsun. Biraz daha bekleseydin daha iyiydi. Çünkü zaten senin hayatına kastetmiştir" dedi. Kubâd: "Ben zâten dünyadan payımı almış bulunuyorum" diye karşılık vererek atını saldırdı. Sabahtan akşama kadar uğraştılar. Sonunda Barman kargı ile Kubâd'ı devirerek zafere Alp Er Tonga'nın yanına döndü. Bunu görünce İran ordusu ilerledi. İki ordu birbirine girdi. Cihanın görmediği bir savaş oldu. Alp Er Tonga üstün geldi. İranlılar dikiz tutturmayıp dağıldılar. İran Padişahı iki oğlunu memlekete göndererek Kadınlar Zâve dağına yollattı.



Türk ve İran orduları iki gün dinlendikten sonra üçüncü gün AIP Er Tonga yeniden saldırdı. İran büyükleri ölü ve yaralı olarak savaş alanını doldurdular. Geceleyin İranlılar bozuldu. Bunu görüncü İran padişahı ve baş komandanı Dehistan Kalesine sığındılar. AIP Er Tonga kaleyi kuşattı. İran padişahı kaleyi bırakıp giderken ardına düşen AIP Er Tonga onu tuttu.



İran'a Tâbi Kabil ülkesi'nin pâdişahi olan Kahraman Zâl iranlıların yardımına geldi. Büyük savaşlar yapılarak Türk ordularını bozdu. Alp Er Tonga Turânı yıkıldığını, Türklerin öldürüldüğünü kan ağladı. Öç almaya and içti. Ordu toplayarak İran'a girdi. Ekinleri yaktı. İran'a hakim oldu. Kıtık çıkararak iranlılar yediyi açlıktan kırıldılar ve Keyhusrev İranı kurtarmak için tahtı bıraktı.



Fakat bu ordu daha Alp Er Tonga ile karşılaşmadan bozuldu. Keyhusrev yine ordu yolladı. Türklerin Bazur adında birisi büyü yaparak dağlara ko yağdırdı ama Alp Er Tonga buna rağmen savaşmaya devam etti. İran ordusu savaşmaya devam etti. Ama devam etmeleri kayıp vermekten birşey yapmıyordu ve İran ordusunu dağıtdılar. İranlılar yine Rüstemi yolladılar. Harikulade savaşlardan sonra Rüstem Türk ordusunu bozul Türk ordusunda bulunan çin kakkinida tuttu etti.



Soğca bir kaç günün ardından yine iranla bir savaşa giren. Alp Er Tonga, savaşırken yanındaki bir çok askeri kaybetti ve kendisinde güçsüz duruma düşmek üzere. Derken bir anda AK sakallı bilge dede gelip saldırıya geçti ve düşman askerler ne olduğunu anlamadan hemen bilge dedeye karşı hücumla geçtiler. AK sakallı bilgedede "ya şerefimle gidersin!! ya da Allahın iziniyle!!!" diyip kendini atarak savur ve her birisine saldırır. Düşman askerler her birisi ölürken, bazılarıysa şarır bilge ak sakallı dedenin nasıl bu kadar iyi dövüşebiletiğine. Bir düşman asker ona "nasıl oluyor'da? Bu kadar iyi dövüşe biliyorsun?" demiştir. AK sakallı bilge dede "yaşlı olmak güçsüz olmak anlamına gelseydi!!, ağaçta ilk yaşlı yaşına girdiğinde düşerdi!!" dedi.



Soanca AIP Er Tonga'ya ordan alıp kurtarılıp Saraya götürdü ve orda bir kaç gün içinde iyileşti. Bir gün Sarayda Şarap içerken iranlılar bölgelelerini işgal edip ve ele geçirerek Saldırdıklarını Söyleyen bir elçi geldi. AIP Er Tonga bunu duymasının üzerine iranlılardan öç alma niyetiyle savaş hazırlıklarına başladı ve birkaç sadık askerle iranın ilk ordusuna karşı Savaştı ve sert, belirsiz, karmaşık bir savaş oldu. Bir Zaman Soanca AIP Er Tonga Savaşta baya az askeri ve sadece kendisi kaldı ve bunu istemesede geri çekilmekten başka bir şansı yoktu ve şimdilik bu kazanmayı iranlılara verdi.



Bunlar olurken İran padişahı genç kumandanının gelmediğini görünce yine Rüstemi yolladı. Rüstem Tüccar kılığında Türk Pâyitahtına kadar gitti. Bijen'i kurtardığı gibi Alp Er Tonga'nın sarayını basarak onu kaçırdı, Menîje'yi İrana gönderdi. Alp Er Tonga ise yeniden ordu toplayarak yürüdü. İranlılar bu savaşı kazandılar.



Alp Er Tonga, Karluk'a kadar kaçtı. Belerine dedi ki: "Ben dünyaya buğruğümü geçiciyordum. Minû şehri Zamanında bile İran Turan'a denilirdi. Fakat İranlılar bugün kayatımı Sarayında bile tehdit ediyorlar. İyi bir öğ almaya düşünüyorum. Bin kere bin bir Türk ve Çin ordusuyla yürüyelim" Toplanmaya başladılar. Fakat bizzat Alp Er Tonga'nın istirat etmediği ilk savaşı İranlılar kazandılar. İran Padişahı asıl Alp Er Tongu'yı yok etmek istiyordu. Yeniden her yondan ordular toplayarak ilerledi.



Alp Er Tonga bin kere bin ordusunun üçte ikisini toplamıştı. 'Beykent'
Şehrinde oturuyordu. Karar gahında Parş derisinden çadırlar vardı. İleriye
gönderdiği ordunun bozulduğunu duyunca başı döndü. Öç almadan
dönmeye and içti. İki ordu karşılaştınca ilk önce İran Padışahı
Kehusrev ile Alp Er Tonga'nın oğlu Side tek tek dövüştüler. Side öldü.
Alp Er Tonga duyunca saçlarını yoldu. Ertesi gün iki ordu akşama
kadar savaşır ayrıldılar. Daha ertesi gün yine çarpışıldı. Alp Er
Tonga kükremiş gibi saldırıyordu.



Soğca Alp Er Tonga bir süreliğine sarayda kalmak zorunda kaldı çünkü çok güçsüz düştü, dev bir yiğit olabilirdi ama en güçlüler bile dinlenmesi gerekir ama Alp Er Tonga'nın içinde hala öç ve intikam duygusu yanıyordu. "Böyle kalarak, iranlılara gelmesine göz yumam!!" dedi. ama kendisinin de iyileşmesinin gerektiğini bildiğinden şimdilik istisnasız bir şekilde dinlenmeye karar verdi. Bu sırada iran toprakları ele geçirmeye başladı ve ordularıyla acımasız bir şekilde fethetmeye devam ettiler.



İran Osmanlı topraklarını fethetmeye devam eder ama Bilge Ak Sakallı dede İran askerlerinin bazılarını öldürmeyi başarır ama Batün ordusu durduramıcağından. Saraya gidip AIP Er Tongayı yardıma çağırmak için gider ve Sarayda AIP Er Tongayı iyi ve sağlıklı görünce sevindi. "AIP Er Tonga" Savaşa gidip hakkımız olan hakkımız olan toprakları almaya ve İran Padihşahını yenmeye gidelim!!" diyor kendisi, Bilge Ak Sakallı dedeyi ve Sadık Ordularıyla Büyük savaşa gidiyorlar.



AIP Er Tonga'nın ordusu ve iran ordusu beraber karşılaştınca hemen birlikte savaşmaya başladılar ve saldırılar birbirlerine. AIP Er Tonga iranlılara hiç bir alçak gönüllük göstermedi. iranlılar fark etmeselerde aslında yavaş yavaş kaybetmeye başladıklarının farkında değildiler. Bütün AIP Er Tonga'nın askerleri iran ordusunu yenmeye ve göçsüz bırakmaya başlamışlardır. Çünkü AIP Er Tonga bu Savaşı kaybetmeye gözü yoktur. En sonunda artık her yerde asker ölüleri vardır ve iran Padişahı kaybettiklerini ve umutlarını kalma dığını anlamıştır.





Şimdi İran Padişahı, Alp Er Tonga'nın önünde eğilmiş bir şekilde yalvarıyordu ve en sonunda Alp Er Tonga: "biz bu kadar zalimlik üzerine af etmek için savaşmadık! Kendi suçlarınızı öteki tarafa söyle!" diyip İran Padişahının kafasını keser. En sonunda Alp Er Tonga bir kaç saniye sessiz kaldıktan sonra, yüzünde bir gülümseme olur. Bir kayaya üzerine çıkar ve önündeki ordusuna karşı konuşmaya başlar: "Cesur, yiğit askerlerim!. Bugün bir çok kayıp vermiş olabiliriz ama bütün bu kayıpları bir onur ve amaç için verdik. Bunların hepsini topraklarımızı ve bize yapılan zulümler için yaptık ama en önemlisi bir intikam almak için yaptık!!!. Şimdi hem o intikamı hem de İranı almış olduk! Yaşasın Güçlü Türk beylerine!" Sonra hem bilge ak sakallı dede hem de Tonga'nın ordusu sevinerek bağırır ve Alp Er Tonga destanı böyle bir efsanedir.